



Maarten Oversier



De tranen van onze voorouders

Lezing dinsdag 12 februari om 19.30 u
CC De Valkaart - Oostkamp

Workshop woensdag 13 februari 11u - 16u
Monasterium Mariakluizen Zegelsem
(enkel mits voldoende interesse !)

Graag je komst op voorhand aanmelden
via mail naar peter_vereecke@hotmail.com

Over Maarten Oversier

Maarten begon zijn actieve leven als topkok met landelijke bekendheid. Na grondig zelfonderzoek gooide hij het roer om. Hij begon te studeren wat hem werkelijk interesseerde en werd regressie- en reïncarnatietherapeut op een rustiek domein in Drenthe en heeft sinds 25 jaar een goed draaiende praktijk met ondertussen reeds ruim 12.000 individuele consulten.

Hij is veel gevraagd inspirerend spreker en geeft les aan diverse opleidingscentra in Nederland, Duitsland en Spanje. Hij onderhoudt al jaren regelmatige contacten met stamoudsten en medicijnmannen van meerdere indianenstammen uit Noord-Amerika, die hem veel diepgaande en stimulerende inzichten geven.

Een veelzijdig, aangenaam en bijzonder man dus !

De tranen van onze voorouders

Veel mensen zijn belast met pijnlijke en traumatiserende ervaringen van hun (voor)ouders, die over de grenzen van de fysieke dood doorheen de generaties worden doorgegeven.

De meesten beseffen dit niet of ze kunnen moeilijk geloven in dit soort van familiaal karma. Natuurvolken weten dit allang en hebben allerlei ceremonies en rituelen ter heling.

Het is van groot belang te weten wie onze 'voor-zaten' waren, wat zij deden en vooral wat zij meegemaakt hebben. Het kan gaan om pijnlijke, vervelende, beschamende maar ook soms ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenissen. Omdat deze meestal nooit eerlijk geuit zijn veroorzaken deze ervaringen ook bij het 'na-geslacht' allerlei negatieve emoties zoals boosheid, zwaarmoedigheid, frustraties, schuldcomplexen, enz..

Wie incarneert in een bepaalde familie kiest er op zielsniveau voor om deze belastingen mee te nemen en er idealiter iets mee te doen, nl. te verwerken.

Maarten illustreert aan de hand van boeiende voorbeelden hoe deze ballast op volgende generaties wordt overgedragen. Maar hij geeft ook 'handvatten' hoe wij als nageslacht zelf deze 'unfinished business' kunnen in beeld krijgen, begrijpen en (weg)verwerken.

Het wordt dus niet alleen een onthullend maar ook een met humor gebracht en vooral positief verhaal : wie de wortel(s) van zijn probleem blootlegt heeft een heel belangrijke stap vooruit gezet in de ont-wikkeling van zijn bewustzijn en is dat niet één van de belangrijkste uitdagingen, leven na leven !

PRAKTISCH :

Eerzjids is er de avondlezing, die zeker doorgaat en waarin de algemene inzichten worden behandeld

- **Dinsdag 12 februari om 19.30 u (deuren open om 19 u)**
- **CC De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42 te Oostkamp - afrit negen van E40**
- **Inkom : 15 euro**
- **Aanmelden : via mail naar peter_vereecke@hotmail.com**

Anderzijds plannen we ook een dagworkshop in beperkte groep, waarin dieper op de problematiek wordt ingegaan en ook interactieve ruimte is voor persoonlijke inbreng van de deelnemers.

- **Woensdag 13 februari van 11u tot 16 u (deuren open om 10.30 u)**
- **Monasterium Mariakluizen, Keiweg 1 te Zegelsem (op baan Oudenaarde - Brakel)**
- **Inkom : 40 euro**
- **Voraf inschrijven is verplicht en kan via mail naar peter_vereecke@hotmail.com**
- **Je bent enkel ingeschreven mits bevestiging van je aanmelding per kerende mail**

**Iedereen is welkom en
deze dubbele uitnodiging mag
wijd en zijd rondgestuurd worden !**