

19 december 2013

**Thema : Het medicijnwiel
als levenskompas**

Wat hebben Indianen met reïncarnatietherapie te maken? Het Medicijnwiel is het fundament van menig Indiaanse cultuur. Het drukt een universele vier-eenheid uit, die zich voortdurend als een krachtenveld om èn in ons beweegt; het is een besef dat veel goeds kan doen, maar waarover we 'van huis uit' weinig meekrijgen. Het medicijnwiel is voor Maarten, als paragnost en reïncarnatietherapeut een onmisbare raadgever geworden.

Spreker : Maarten Oversier

Locatie : Dorpshuis 'De Mandé' - Anita Bijma

**Adres : Dorpsstraat 57
8432 PM HAULE**

Aanvang : 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur

Entree : € 10,00, excl. consumpties

Aanmelden : anita@amitola.nl / ☎ 0516-577503

Zie ook de website:

www.gezondverstandavonden.nl