

De zaadragers voor het Nieuwe Rijk

# REÏNCARNATIE en de Tweede Wereldoorlog

Duitse soldaten waren gedurende de Tweede Wereldoorlog in vele opzichten indrukwekkende verschijningen. De doorgaans goed gebouwde, atletische blonde jongemannen boezemden niet alleen ontzag in bij de vijand, maar waren voor veel vrouwen buitengewoon aantrekkelijk.

Auteur: Maarten Oversier



De uniformen werden ontworpen door niemand minder dan couturier Hugo Boss en zaten als gegoten. Fierheid straalde van hen af en zij zagen er met hun frisse en keurig gekapte gezichten onberispelijk, wel doorvoed en gevaarlijk sexy uit.

Het nationaal socialisme en het totalitaire fascistische regime verhieven het jonge mannenlichaam tot symbool van vitaliteit en vruchtbaarheid. De zaadragers voor het "Nieuwe Rijk". Hun uitstraling, hypnotisch synchroon paraderend door de straten van de ingenomen steden was verleidelijk, onoverwinnelijk en charismatisch. En misschien vooral omdat het not done was om als patriottisch en kerkelijk opgevoede vrouw van een bezet land openlijk gevolg te geven aan deze sensuele prikkelingen, werd de aantrekkingskracht nog onweerstaanbaarder.

Maar de vrouwen die heulden met de vijand werden kaalgeschoren en met een geklad hakenkruis op het voorhoofd op een kar voortgetrokken en aan het honende

die dag een controle klus moet klaren in het dorp. Opvlammende jeugdliefdes en gewetensvolle ontmaagdingen zijn aan de orde van de dag. Menig vrouw voelt zich weerloos verleid, verward meegezogen in onomkeerbare processen of ernstig misbruikt en ontdaan van eigenwaarde. Vele vaders zijn woest en machteloos, echtgenoten, vriendjes, broers voelen zich verraden, jaloers of in de steek gelaten. Gezinnen en relaties raken gespleten.

**Wie doodt krijgt voortplantingsdrang**  
Het leger is een mannenwereld en de behoeften kwadrateren naarmate de tijd verstrijkt en de zegevieringen binnen worden gehaald. Terwijl het geweld dramatisch toeneemt, wordt seks de ultieme vlucht voor de sterfelijkheid. De dood koppelt zich aan het orgasme. Geilheid aan waanzin. Wie doodt, krijgt volgens natuurwetten voortplantingsdrang. Voortplantingsdrang met buitensporig machtsvertoon. Romantiek, zachtheid en gelijkwaardigheid maken plaats voor een ongekende duivelse dwang

Wie doodt, krijgt volgens natuurwetten voortplantingsdrang. Voortplantingsdrang met buitensporig machtsvertoon.

volk getoond. Burgers gaven met afgrijzen op hun gelaat hun verachting te kennen, zodat de vrouwen zich tot op het bot verstoten voelden. Van normale deelname aan de eens zo vertrouwde samenleving kwam voorgoed een einde. Veruit iedere seksuele relatie van een Duitse militair met een niet-Duitse vrouw had verstrekking gevolgen. Voor hen ging de oorlog verder terwijl hij voor anderen was afgelopen.

Aanvankelijk met nog enige onschuld kwam het voor dat de plattelandsdochter zich liet verleiden door de charmes van een jonge militair die de ernst en omvang van wat er allemaal nog komen ging niet echt beseft. De jonge meid, geprikkeld door haar natuurlijke nieuwsgierigheid en verlangend om de dagelijks sleur van het boerengezin eens te doorbreken, valt naïef dromend in de armen van de 'ver-van-huis' soldaat die

vol perversiteit en agressieve onderdrukking. Het hek is van de dam. Hand in hand met de fles verdooft iedere moraal, en worden verkrachten en doden dagelijkse bezigheden. Als enig nuchter besef om de hoek komt kijken, wordt het direct de nek omgedraaid. De ernst van de daden heeft immers een zodanige omvang aangenomen dat niemand daar nog bij wil en kan stilstaan. Gevoelens en emoties worden radicaal geëlimineerd even als de oorzaken die daar een appél op doen, zoals jammerende slachtoffers of kinderen met lege, natte ogen en grote vraagtekens op hun gezichten. Zodra de alcohol gaat uitwerken en de adrenalineproductie, die door de oorlogsmachine voortdurend wordt aangewakkerd, ook maar heel even tot bedaren komt, kruipen gevoelens van schuld, schande en schaamte direct omhoog. Maar listig gevangen door



propaganda en massahypnose, waaruit een donkere stem je vertelt hoe onoverwinnelijk en geweldig je bent door je zo voor je vaderland in te zetten, wordt iedere wandaad rechtvaardigd. Toekomstige borderliners worden zo massaal geboren.

Amateuristisch aborteren is aan de orde van de dag en als kinderen wel geboren worden dan staat hun leven in het teken van afkeuring omdat vader een Duitse soldaat is. Zwangere meisjes worden door hun ouders voor eeuwig buitengesloten of vervloekt in het bijzijn van alle familieleden. En zo worden talloze jonge vrouwen psychisch gehavend aan hun lot overgelaten. Onze polaire wereld bevindt zich tussen wel zeer extreme uitersten in '40-'45.

#### Oorlog in de praktijk van een reïncarnatietherapeut

Bovengenoemde uiteenzetting schetst de realiteit waarin miljoenen mensen ervaringen ondergingen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het is een realistische schets van de vele verhalen waarmee reïncarnatietherapeuten met wekelijkse regelmaat te maken krijgen.

Weinigen beseffen dat al deze gebeurtenissen een fikse doorwerking hebben dóór de generaties heen, naar het nu. De natte oorlogsdeken ligt nog steeds over een groot deel van de Europese bevolking, in een energetische vorm. Het mag van mij best aan de grote klok dat ontelbare zielen die tijdens deze donkere periode onuitwisbare indrukken hebben opgedaan, opnieuw geïncarneerd zijn en in grote getale onder ons zijn. De kans, volgens mijn inschattingen, is groot dat jij daar ook bij hoort, maar de kans dat dat herkend wordt is tegelijk vrij klein omdat we niet zijn grootgebracht met deze samenhangen. En al helemaal niet met de mogelijkheden om oud zeer op dit niveau op te kunnen lossen. Zelfs mensen die thuis zijn in esoterie, energetisch werk doen, meditatie of reiki beoefenen, positief hebben leren denken, filosoof zijn of op andere manieren het leven uitvoerig bestudeerd hebben, kunnen verstoken blijven van de invloeden van deze 'verse' vorige levens. Deze lagen sluimeren diep in iemands bewustzijn, en de ervaringen die daar liggen opgeslagen zijn dermate weerzinwekkend dat het slot erop een duidelijk doel dient: "nooit meer pijn". Het is een lastig bereikbaar oord.

Naarmate het begrip over reïncarnatie en oorzaak-gevolg samenhangen echter toe

zal nemen, groeit het vermogen om onszelf en anderen te (h)erkennen en te leren vergeven. Ik geloof dat deze wereld zich dan meer en meer zal openen zodat de opgesloten pijn er uit kan in plaats van dat het zich blijft uitspelen onder de gordel van het begrip. Overigens tot groot genoegen van de farmaceutische industrie die rijk wordt van mensen die hun pijn willen reguleren met behulp van chemicaliën. Maar ook dure regulerende therapievormen schaatsen dikwijls over het ijs waaronder het werkzame gebied ligt.

#### Een macabere reis door pakweg 13000 jaar mensengeschiedenis

Vanuit een veel groter perspectief gezien zou je kunnen zeggen dat deze grote oorlog, maar ook de die van '14-'18 nog in de voorgaande eeuw *moesten* plaatsvinden.

Hoe bizar de gemanipuleerde geschiedenis ook is en hoe enorm het volk door een handjevol psychopaten ook om de tuin geleid werd en verstoken is gebleven van de werkelijke aanleidingen die deze oorlogen hebben doen ontstaan, toch hebben deze omvangrijke gebeurtenissen om veel redenen bestaansrecht en voeding gekregen.

Karmisch gezien bestond er nog een veel te hoog strijdgehalte onder de grote stroom

in- en ex-carnerende zielen waarvan er veel verstrengeld en gehecht zijn geraakt aan de hardnekkige krachten van het Vissen tijdperk. Vele energetische wonden in de aura van Moeder Aarde zijn hierdoor open gebleven. Wonden die ontstonden rond de eindtijd van Atlantis, zo'n 13000 jaar geleden. Tijdens talloze oorlogen, slavernij, de stelselmatige onderdrukking en afslachting van volkeren en bevolkingsgroepen, epidemieën, de excessen van veel wereld religies enzovoorts, zijn deze wonden steeds weer volgegooid met zout waardoor werkelijke genezing onmogelijk kon plaatsvinden. Een macabere reis door 13000 jaar mensengeschiedenis waarin de lava van het onverwerkte zich pijnlijk dóór de generaties heen verplaatst en steeds weer opnieuw ontstak in een andere gedaante, maar wel met dezelfde onderliggende thema's.

Enorme uitpattingen van al deze opgekropte ladingen hebben zich gemanifesteerd tijdens pakweg 500 jaar Romeinse onderdrukking. Het is niet moeilijk om de overeenkomsten te zien tussen het Romeinse leger en het Duitse leger. Naast een nagenoeg feilloos strakke, uniforme organisatie eigenden beide mogendheden zich de kracht van de -voor inheemse volkeren zo heilige- Adelaar toe als machtssymbool.

Een gigantisch gevoel van heerszucht en superioriteit maakte zich meester van beide machten en alles wat in hun visies niet thuishoorde moest worden vernietigd.

Al hetgeen ooit niet kon worden beslecht zoekt altijd een geschikt gesternte om het alsnog te doen. Op individueel niveau én op groepsniveau. Zo worden ook mega gebeurtenissen, zoals oorlogen, energetisch georkestreerd door betrokkenen die het op een bepaald niveau nodig hebben om dat mee te maken.

Wie ooit intens vernederd en vertrappt werd kan een behoefte creëren om tijdens een strijd als winnaar uit de bus te komen waardoor hij aangetrokken wordt om te incarneren in tijdperken waarin oorlogen op til zijn. Wie levens-lang in onderdrukking en minderwaardigheid heeft bestaan, heeft een onweerstaanbare behoefte om te ervaren hoe het is om superieur te zijn en over het leven van anderen te kunnen beschikken. Een opkomende oorlog is dan een buitenkans. Oorlogen kunnen ontstaan, met behulp van welke manipulaties dan ook, indien er voldoende voorwaarden voor zijn. In theorie hoeft niemand een helm op te zetten of orders op te volgen. Is het niet een prachtige uitspraak van Loesje, "stel er breekt oorlog uit en niemand gaat

er naar toe...?"

In de 20e eeuw braken de 'moeders van alle oorlogen' uit, waar alles ging etteren wat zich gedurende vele eeuwen had opgehoopt. Nagenoeg iedereen was erbij betrokken in welke rol dan ook. "Er was geen ontkomen aan" klopt slechts ten dele want niemand werd gedwongen om te incarneren in die tijd.

#### Een ontdekkingstocht in je eigen onderwereld

Een klein groepje machtswellustelingen voerde de door hen reeds gecontroleerde olie aan om op de eveneens door henzelf gecreëerde politieke vuurtjes te gooien. Zo ontwierp men menig oorlog, waaronder WO1 en WO2. Hierbij gebruik makend van de vergetelheid van vele mensen aangaande hun vorige levens. Sluimerend heerst in die vergetelheid veel onverwerkte oorlogsellende, zoals extreem slachtofferschap maar ook machtswellust, agressie en allerlei extremeitaten tot aan psychopatisch gedrag aan toe.

De duizenden cliënten die ik door de jaren heen mocht begeleiden hebben me laten zien dat het in de basis inderdaad zo zwart-wit gesteld mag worden. Talloze oorlogsslachtoffers uit WO2 ontmoetten in de

Duitse overheersers dát deel van zichzelf wat ooit voor eeuwig verbannen moest worden. Bijvoorbeeld een meedogenloze Romeinse centurion die ooit besloot voor altijd on-aantastbaar te worden. Of een schijnheilige priester die mensen bekeerde terwijl hij zich vergreep aan kinderen. Dat maakt 'je schaduwkant', waarover zoveel geschreven wordt, wel even heel concreet! En het maakt ook duidelijk waarom veel mensen, ondanks menig verwoede poging, het zo lastig vinden zichzelf volledig te accepteren.

In de huidige tijd, waarin men vrees voor een Derde Wereldoorlog, en niemand écht weet welke kant het op gaat, is een gerichte ontdekkingstocht in je eigen onderwereld best zinvol. Welke schitterende helingsvormen er gelukkig ook zijn, aan je eigen karma -dat je namelijk zelf creëert- ontkom je niet. Zeker niet door je alleen maar op 'het Hogere' te richten terwijl 'het Lagere' nog bomvol zit met afgewezen deelpersoonlijkheden.

Iedereen die werkelijk geneest van welke ziekte of stoornis dan ook, heeft ergens ontdekt dat niets menselijks hem vreemd is. En hoe enorm confronterend die ontdekking is. Maar dáár ligt wel een wezenlijk omslagpunt waarna je je gaat onttrekken van aantrekkingskracht tot welk strijdtonel ook. Oordelen neutraliseren en de verloren gewaande Liefde voor jezelf ontwaakt.

#### Voorwaarden voor een 'goede soldaat'

Kenmerkend voor de gemiddelde Duitse soldaat, maar ook voor de militairen van andere landen is dat ze kritiek arm zijn en erg ontvankelijk voor de bevelen van autoriteiten. Zij voelen zich sterk zolang zij in een hiërarchisch gestructureerde, medaille-gevoelige groep kunnen functioneren, waar rangen en standen, duidelijk geformuleerde regels, normen en waarden de dienst uitmaken. Individualiteit is ondergeschikt aan het collectief. Met elkaar ben je iemand. Het idee iets voor de wereld te kunnen betekenen, en dus 'goed te doen' speelt een grote rol. Het merendeel van deze soldaten werd van huis uit al geprezen door dominante vaders voor mannelijke prestaties, terwijl moeder een ondergeschikte rol speelde en derhalve de ontwikkeling van de vrouwelijke intuïtie ver onder de maat bleef. Eigenwaarde wordt afgemeten aan prestatie en het succes van gewenst gedrag, hetgeen betekent dat de oorspronkelijke zelfwaardering, die voldoende hoort te zijn, al de nodige deuken heeft opgelopen in voorgaande levens.



illustratie: Joe Farris

HILL 578, FRANCE, NOV. 1944

Mega gebeurtenissen, zoals oorlogen, worden energetisch georkestreerd door betrokkenen die het op een bepaald niveau nodig hebben om dat mee te maken.



Deze wereldoorlogen 'moesten' wel vóór 2012 plaatsvinden. De liefde en het nieuwe bewustzijn dat met het intreden van het Aquariustijdperk in toenemende mate binnenstroomt rond de Aarde en onder de mensen, maakt dat oorlog voeren steeds lastiger gaat worden. Wie er over enige decennia nog voor uit komt oorlogszuchtig te zijn is tegen die tijd een bezienswaardigheid. Wie dan nog teveel haat uitzendt krijgt het niet meer op maat teruggezonden. Dan zijn de mensen zo vergevingsgezind dat de persoon in kwestie ofwel naar een andere planeet moet om zijn karmische meuk uit te werken of ook naar zichzelf lief moet worden. En dat laatste, zo blijkt in ieder geval uit vele therapeutische processen, lijkt het moeilijkst te zijn! De meest hardnekkige processen gaan over lief zijn voor jezelf.

Vandaar dat in de decennia na '40-'45, met een nadruk op de 60- en 70er jaren nog heel veel zielen uit de oorlog zijn teruggekomen en inmiddels deel uitmaken van wat sommigen de overbevolking noemen.

Wat kan er nog worden ervaren, uitgewerkt, rechtgetrokken, herbeleefd, afgemaakt of uitgespit, nu er nog voldoende oorlogsenergie aanwezig is onder de levende generaties? Ik durf te zeggen dat een groot gehalte van

ernstige ziekten, kwalen en psychische stoornissen voortkomt uit grote verinnerlijkte schuld-, schaamte- en schande complexen die tijdens de oorlog zijn ontstaan. Aangevuld met onrecht, haat, zelfhaat en enorme angsten. Maar vooral het doden en vernederen van anderen vormt voeding voor het zichzelf ontnemen van levensgeluk in een nieuw leven. Hierop is – heel letterlijk – de wijsheid gebaseerd dat wat je een ander aandoet je ook jezelf aandoet.

Gelukkig wordt er tegenwoordig steeds meer bekend over de waanzinnige praktijken van machtskartels, die mensen bewust vergiften door ziek gemanipuleerd en chemisch voedsel, chemtrails, vaccinaties,

elektrosmog enzovoorts, maar de kiem voor verandering ligt altijd nog in het zelf. Oók al hebben buitenaardsen ooit met ons DNA geknoeid, we zullen het toch zelf moeten herstellen. Nee, ook hier geldt 'verbeter de wereld, begin bij jezelf'.

#### Archetypen uit de oorlog in de praktijk: de dader en het slachtoffer.

Ik zou dit betoog willen vervolgen met een uiteenzetting van de archetypen uit de Tweede Wereldoorlog, die in min of meer gelijke verhoudingen mijn praktijk bezochten. Een ruime meerderheid van deze cliënten is van hun klachten afgekomen, waarmee ik geen erkenning voor mijn the-

De liefde en het nieuwe bewustzijn dat met het intreden van het Aquariustijdperk in toenemende mate binnenstroomt rond de Aarde en onder de mensen, maakt dat oorlog voeren steeds lastiger gaat worden.



rapeuschap zoek maar des te meer voor de mogelijkheden die reïncarnatietherapie te bieden heeft tijdens de huidige intense fase van transformaties. De '2012-tijd'.

Allereerst zijn dat "de dader en het slachtoffer" die elkaar steeds weer opzoeken en een onlosmakelijk verbond blijken te hebben zolang er nog geen vergeving heeft plaatsgevonden. Als je ooit een dader was dan was je het slachtoffer in een voorgaande keer, opmerkelijk vaak verbonden aan dezelfde zielen. Je kunt ze herkennen aan degenen die je een buitensporige onrust bezorgen, je het meest haat of afkeer van hebt, met inbegrip van Geert Wilders, koningin Elizabeth, Marc Dutroux of Anders Breivik.

Het zijn simplistisch uitgedrukte samenhangen met een gouden kern. Samenhangen die we wellicht kennen uit verschillende esoterische stromingen. Maar ook binnen deze stromingen woekeren de menselijke interpretaties. Volgens sommige religies reïncarneren mensen in honden of varkens als ze een leven verprutst hebben. Mocht het zo zijn dan heeft de bioindustrie misschien toch een zinvolle functie, maar ik ben deze samenhangen nooit tegengekomen terwijl ik voldoende regressies heb begeleid van mensen die vinden dat ze in een bepaald leven de beest hebben uitgehangen.

De vele duizenden cliënten die in de loop der jaren alleen in Nederland al een reïncarnatietherapeutische praktijk bezochten herbelevden deze verhalen zichtbaar, hoorbaar en voelbaar met intense kwetsbaarheid. In veel gevallen komen er zelfs verifieerbare feiten naar de oppervlakte, die, ook al zijn ze ondergeschikt aan het therapeutisch belang, toch uiterst opmerkelijk zijn. Het zijn diepgaande processen waar ik geen fantasie maar menselijke puurheid proef.

Sommigen beweren dat dergelijke ervaringen wel op fantasie berusten. Een bijzondere bijkomstigheid is dan wel dat het fantasieën betreft die tot genezing leiden. Ik beschouw deze moedige mensen als zeer authentieke leermeesters die onwetende rationalisten werkelijk inzicht kunnen geven in deze waardevolle samenhangen.

De persoonlijkheden die in de vorm van een vorig leven de oorlog hebben meegeemaakt bevinden zich onder ons. Ze bestaan als 'oude persoonlijkheden' in een nieuwe hoofdpersoon. Ze zijn zoals jij en ik. Sommigen ervaren Duitse soldaten te zijn, of een andere militair waarbij te denken aan piloten, strategen of (kind)soldaten in verschillende rangen en standen.

Of concentratiekampslachtoffers, slachtoffers van seksueel misbruik of medische experimenten, verzetsstrijders, NSB-ers, boeren en boerinnen met onderduikers of die een kind verloren door een ontplofte granaat. Betekenisloze individuen uit een grote grijze massa bij wie de angst, de onveiligheid, de honger en de kou diep zijn ingegrift.

Of mensen die op afstand getuige waren van executies, geheime transacties, verkrachtingen of bominslagen. De Duitse soldaten hebben nu meestal grote hoeveelheden diep weggestopte verinnerlijkte schuld die als een grauwsliuier over de vrolijkheid ligt. Hun bestaansrecht is veelal grondig aangetast en derhalve zoeken zij nu, door middel

Het bestaansrecht van de Duitse soldaten is veelal grondig aangetast en derhalve zoeken zij nu, door middel van buitensporige prestaties of pleasergedrag voldoende waardering bij anderen om te leven.

van buitensporige prestaties of pleasergedrag voldoende waardering bij anderen om te leven. Zij aanvaardden dikwijls nog steeds een autoriteit waarachter ze zich kunnen verschuilen in de vorm van een overheersende vader, partner, manager, leider of goeroe. Velen van hen zijn nog steeds graag actief in een collectief, maar nu liefst met "witte" doelstellingen. Hoe witter hoe beter en zo worden soms zelfs met blinde dwangmatigheid goede doelen in het leven geroepen ter compensatie van wat er ooit vernietigd werd. Maar toen-aanhangers van het nazi regime kunnen zich in een nieuw leven ook hergroeperen in agressieve vechtklubs met overeenkomstige overtuigingen en racistische uitlatingen. Het is ook een manier om in de oorlog te blijven hangen en geen moment bij jezelf te hoeven stilstaan.

De (ex)slachtoffers uit de kampen hebben, indien vergast, zonder uitzondering ademhalingsproblemen in de vorm van astma, bronchitis of andere longaandoeningen. Het zijn bijvoorbeeld mensen die in hun huidige kindertijd enorme angsten moesten doorstaan op zomerkamp of tijdens een medische keuring. Mensen die hun gezicht het liefst voortdurend zouden willen be-

dekken in openbare gelegenheden of hun ditmaal superblauwe ogen zó open hebben staan dat ze er moe van worden. Het zijn mensen met boulimia of anorexia wiens dwangmatig in stand gehouden honger ze aan hun kinderen-van-toen blijft verbinden. Onder hen zijn autoriteitsconflicten onmiskenbaar aanwezig en tegelijk de onzekerheid over hun identiteitswaarde die ze te makkelijk door anderen laten bepalen.

In opvallend veel gevallen komen zij uit traditionele welgestelde families, soms weer Joods, maar in ieder geval met sterke banden. En, wellicht nog opmerkelijker, ontdekte ik dat veel toen-Joodse zich in het huidig leven in de echt verbonden met

toen-Duitse soldaten. Op onbewust niveau natuurlijk, maar met zeer overeenkomstige, begrijpelijke patronen. De toen-dader ontfermt zich ditmaal over zijn toen-slachtoffer om zijn schuldgevoel te bedekken terwijl het toen-slachtoffer zich beschermd voelt door de aanwezigheid van de toen-soldaat. Omdat veel mensen in die levens, zoals eerder in dit artikel aangegeven, met buitensporige seksualiteit te maken hebben gehad, zijn de gevolgen daarvan nog aanwezig in ditzelfde gebied. Denk daarbij aan verstoorde machtsverhoudingen in relaties en seksuele excessen.

Veel baarmoeder klachten, variërend van vleesbomen, zeer pijnlijke menstruaties tot aan ernstigere aandoeningen, kwamen tot bedaren toen men doorleefde dat daar nog een energetisch kindje zat als gevolg van een verkrachting. Of de agressie van seksueel misbruik zich daar nog energetisch ophoopte. Vrouwen werden eindelijk zwanger nadat zij pijnlijk herbeleefden hoe ze tijdens de oorlog met behulp van breinaalden de foetus, die het gevolg van een verkrachting was, bloedend verwijderden. Afkeuring op vrouwelijke rondingen zoals billen en borsten neutraliseerde tijdens ses-

sies zodra men ging beseffen dat het niet 'de schuld' was van deze lichaamsdelen dat ze ooit 'uitgekozen' werden.

Verzetstrijders die nog steeds aan geheimhouding deden, waardoor zij opnieuw in een emotioneel isolement verkeerden, konden niet geloven dat de oorlog écht voorbij was. Voor hen ging 'het prijsgeven van informatie of namen', ofwel 'jezelf uitspreken' samen met marteling en had de dood tot gevolg. Bovendien bevindt zich in het openen van deze trauma's het uiterst pijnlijk besef dat anderen hierdoor wellicht gedood werden.

In de ziel wordt alleen maar heelheid gekend en is iedere vorm van afsplitsing per definitie een onafwendbare uitdaging om het afgesplitste weer aan te trekken.



### De ziel kent alleen heelheid en trekt aan wat werd afgesplitst

Deze herinneringen en nog vele andere zijn ingegrift op de harde schijf van zielen die opnieuw leven in een ander jasje. De ziel incarneert namelijk voort, zoekend naar mogelijkheden om weer verbindingen aan te gaan. In de ziel wordt alleen maar heelheid gekend en is iedere vorm van afsplitsing per definitie een onafwendbare uitdaging om het afgesplitste weer aan te trekken.

Onder al deze mensen leeft de geschiedenis nog voort. Het is begrijpelijk waarom het Grote Mysterie het geheugen veelal heeft versluierd bij aanvang van een nieuw leven. Herinneringen die niet in een bepaald per-

spectief staan, kunnen namelijk te overwelldigend zijn terwijl de ziel alweer een nieuwe stap heeft gemaakt naar heelwording.

Het is ook begrijpelijk waarom we nog steeds zo veel oorlogsfilms en documentaires kijken, oorlogsboeken lezen, waarom grote sportmanifestaties meer hebben van een strijd op leven en dood dan van een spel, inclusief de toen-leuzen en toen-symbolen. Ook is het begrijpelijk waarom wereldwijd oorlogsmonumenten systematisch gerestaureerd en opgepoetst worden. Het is begrijpelijk dat herdenkingen en kransen leggen een ingeburgerd deel uitmaken van

de samenleving en dat veel mensen een onaangename leegte voelen opborrelen als de kastanjeboom in de tuin van het huis van Anne Frank het dreigt te begeven.

Maar tegelijkertijd houden we ons hiermee gevangen in hetgeen waarvan we ook verlost willen worden: oorlog. De oorlog is onder ons, we hebben ons er in verloren en veel zielsdelen zwerven daar nog rond, waardoor we het onmogelijk écht kunnen loslaten. We koesteren en onderhouden die tijd met onze ingekleurde kijk op het leven, onze vooroordelen, politieke voorkeur of overlevingsstrategieën. Onze angst voor herhaling wordt onbewust gevoed door de duizend bommen en granaten die via de

media dagelijks onze huiskamers binnenvallen.

"Ik was erbij", is de indringende boodschap van Bram Vermeulen uit zijn briljante film *In den beginne*. Een uitspraak die moedig onthult dat hij de verantwoordelijkheden die hij eens liet liggen – tijdens WO1 – in zijn huidig leven wel nam. Overigens kort voordat hij (weer) overleed. Ik was er inderdaad ook bij en ben gaandeweg gaan ontdekken wat maakt dat 'in het NU zijn' zo lastig is.

Gelukkig kunnen we nu dankbaar zijn voor de vrijheid die we hebben. Een vrijheid die veel van onze voorouders-die-wesoms-ook-zelf-waren moesten ontberen. Een vrijheid die ditmaal een mogelijkheid verschaft om jezelf te zoeken en hervinden. Want waarom zou je jezelf zoeken als je daarvan niks kwijt bent geraakt? In een of andere oorlog bijvoorbeeld.

Spoorloos in het rad van wedergeboorte dat we uiteindelijk in een grotere samenhang zullen leren waarnemen waardoor we er geen speelbal meer van hoeven zijn.

### Reïncarnatietherapie en 2012

Reïncarnatietherapie is een ambitieuze en supermoderne manier om aan jezelf te werken en heelwording te bewerkstelligen. De waarde van deze therapievorm heeft zichzelf inmiddels bewezen. Er is een gehalte moed voor nodig om het aan te gaan, maar je kunt jezelf troosten dat je je huidige leven al bent aangegaan. De pioniersfase is achter de rug en de uiterst goede resultaten moedigen veel therapeuten aan om dit werkgebied te blijven exploreren.

Kunnen we de kracht van vergeving ook praktisch aanwenden in dynamische therapeutische settings? Yes, we can! Het zijn de saboterende duistere krachten om ons heen én in onszelf die willen voorkomen dat we gaan beseffen dat we hiertoe in staat zijn.

Ik pleit ervoor dat we een groter deel van de enorme inzet die er is om onthullend nieuws te maken voor onszelf van toepassing laten zijn. En wie zich een lichtwerker durft te noemen, moet misschien – dit keer – het goede voorbeeld geven! ◀

**Maarten Oversier** is reïncarnatietherapeut te Roden. Zijn website is: [maartenoversier.nl](http://maartenoversier.nl)